

Η κρίση της πανδημίας επιβάλλει πολιτικές που θα στηρίζουν τον πολίτη

Η κρίση που προκάλεσε η πανδημία έχει αλλιάξει τον κόσμο. Ένας ιός μπορεί τελικά να κλυδωνίσει όχι μόνο το υγειονομικό σύστημα μιας χώρας, αλλά από τη μία ημέρα στην άλλη, να φέρει σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Επιπτώσεις, οι οποίες αλλιάζουν την ρότα των προτεραιοτήτων ολόκληρων κρατών και αφυπνίζουν τη μεταρρύθμιση ολόκληρων συστημάτων.

Βιώνουμε το απότοκο μιας μεγάλης υγειονομικής κρίσης, η οποία έχει φέρει αντιμετώπιους κράτη και κυβερνήσεις μπροστά σε μια μεγάλη δοκιμασία.

Το 2020 ήταν ένα έτος πρόκληση. Μια χρονιά ορόσημο αφού αποτέλεσε την αφετηρία για μεγάλες μεταβολές και τροποποιήσεις στον προγραμματισμό των χαρτοφυλακίων του κράτους. Λαμβάνοντας υπόψη τα μεγάλα κενά που έχει δημιουργήσει η πανδημία, εφαρμόζουμε πολιτικές αλληλεγγύης που θα στηρίζουν τον πολίτη. Για το Υπουργείο Εσωτερικών, το 2021 αποτελεί την χρονιά που καλείται να μεγιστοποιήσει μέτρα πολιτικής, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, τα οποία θα παρέχουν ανακούφιση στον πολίτη, κυρίως σε νέους και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Παρά τις δημοσιονομικές δυσκολίες, παραμένουμε στοχοπροσηλωμένοι σε «επενδύσεις» που θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Στην ενθάρρυνση των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, που θα στοχεύουν στην οικοδόμηση μίας καλύτερης και πιο ανθεκτικής κοινωνίας για τον πολίτη.

Ήδη με την ανακοίνωση του προϋπολογισμού του Υπουργείου για το 2021, φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε προσαρμόσει τις δραστηριότητες και κατ'επέκταση τις δαπάνες μας, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις προκλήσεις που η χώρα και οι πολίτες της καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι για μας ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες στους οποίους επενδύουμε, καθώς υποβοηθείται και εξυπηρετείται άμεσα ο πολίτης. Μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού προωθείται για υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων και έργων υποδομής, ενώ μεγάλο μερίδιο

Στόχος η οικοδόμηση μίας καλύτερης και πιο ανθεκτικής κοινωνίας



Νίκος Νουρής
Υπουργός Εσωτερικών

λαμβάνουν, πέραν από τις αστικές και οι αγροτικές και περιαστικές περιοχές, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στην ανάπτυξη της υπαίθρου και στην αρωγή των πολιτών που διαμένουν εκεί. Η αναζωογόνηση του αστικού κέντρου της πρωτεύουσας δε, είναι ένα από τα οράματα που πλέον τροχοδρομείται, θέτοντας με τον νέο χρόνο τα θεμέλια για την αναβίωση και ανάδειξή της.

Εξαιρετικής σπουδαιότητας χαρακτηρίζεται το στεγαστικό σχέδιο που καλύπτει τις ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές, προσφέροντας δυνατότητες στέγασης κυρίως σε νέους, με ιδιαίτερη αναφορά στις περιοχές του Τροόδου, Ακάμα αλλά και Τηλήλυρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στη βάση διαφοροποίησης κριτηρίων ένταξης, αλλά και νέων κινήτρων, με το αναθεωρημένο σχέδιο που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου του νέου χρόνου οι Κοινότητες που επωφεληθούν θα είναι σχεδόν διπλάσιες, σε σχέση με το υφιστάμενο σχέδιο.

Το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης προς τον προσφυγικό κόσμο παραμένει αμετάθετο και αμετάβλητο. Η στεγαστική προσφυγική πολιτική μας διακρίνεται από πληθώρα υποστηρικτικών ενεργειών και δράσεων. Η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης τροχοδρόμησε τους τελευταίους μήνες μεγάλο αριθμό αιτημάτων εκτοπισθέντων του σχεδίου στεγαστικής πολιτικής, ενώ παρά την οικονομική στενότητα, δίδουμε πρόσθετες πιστώσεις το επόμενο έτος, ώστε να επωφεληθούν άμεσα οι δικαιούχοι εν μέσω της κρίσης της πανδημίας.

Πέραν της στέγασης και των επιδοτήσεων, είναι σε εξέλιξη μια τεράστια προσπάθεια εκτίμησης της καταλληλότητας των προσφυγικών συνοικισμών, προκειμένου να προχω-

ρήσουμε με λύσεις για βελτιωτικά και υποστηρικτικά έργα με το νέο έτος.

Προσαρμόζοντας τις πολιτικές μας στις ειδικές συνθήκες που η πανδημία δημιούργησε, εκπονήσαμε αριθμό σχεδίων πολεοδομικών κινήτρων είτε για την νομιμοποίηση αυθαιρεσιών και μικρών παρατυπιών, είτε για την αλλαγή χρήσης μεταξύ κατοικίας και γραφείων, είτε παραχωρώντας αύξηση στον συντελεστή δόμησης, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας. Για τον ίδιο λόγο παρατείναμε μέχρι τέλους του 2021 τη διάρκεια ισχυόντων σχεδίων που έτυχαν ευρείας αξιοποίησης από τους πολίτες, με στόχο να ενθαρρύνουμε και να βοηθήσουμε την ανάπτυξη σε περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία, όπως οι τουριστικές ζώνες, ενώ για τους ίδιους ακριβώς λόγους καταθέσαμε στη Βουλή και το Νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των μεγάλων επενδύσεων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη συνεχίζουμε και να δημιουργούμε πιο απλουστευμένες διαδικασίες, οι οποίες θα «τιθαρευούν» τη γραφειοκρατία και θα εξυπηρετούν τους πολίτες γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. Η μεταρρύθμιση της πολεοδομικής αδειοδότησης, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2020, είναι απλώς η απαρχή και άλλων ρυθμίσεων, στα πλαίσια εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής, που στόχο έχουν την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης της ανάπτυξης και την προαγωγή της διαφάνειας.

Η πρόκληση της πανδημίας παραμένει στην ατζέντα του Υπουργείου για το 2021. Ο Covid-19 αποτελεί για μας δοκιμασία δύσμεων και αντοχών. Με καινοτόμες δράσεις και αντιδράσεις θέλουμε να συμβάλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη, αλλά και των υπηρεσιών προς αυτόν. Και αυτό θα πράξουμε.

Ευχή μου, το 2021 να ανοίξει μια νέα σελίδα, μέσα από την οποία η υγεία, η πρόοδος και η ευημερία θα δίδεται απλόχερα σε όλους τους πολίτες.